

Sech'ry: Strak, wit en heerlijk landelijk



Vanuit Daverdisse rijden we naar het dorpje Sechery. Via slingerende weggetjes, langs riviertjes, door bossen, komen we uit bij een landhuis, Sech'ry genaamd. Van buiten kunnen we al zien dat het groot is. We stappen binnen en het eerst wat opvalt zijn de schitterende grootse vertrekken. Alles is strak en wit, maar wel heel erg gezellig en karakteristiek. De eigenaresse laat ons de vele slaapkamers zien die allemaal perfect zijn ingericht mét alle luxe (met 50-60 personen kun je hier overnachten). Het is echt een heel bijzonder landhuis. Het huis is voor een gedeelte weggekap't uit de achterliggende berg.

Grote raampartijen laten de zon schitterend naar binnen schijnen. We slaan de deuren open en het eerste wat ik zeg is 'WOW'. Eigen handig is er een schitterende trap uit de bergwand gekapt. Tijdens de klim kunnen we ook nog even relaxen op zitjes die ze hebben gemaakt (niet dat het nodig was hoor ;-)). Eenmaal boven gekomen valt onze mond open van verbazing. Boven op de berg staat nl een ontzettend lange tafel met zo'n 50 stoelen! Hoe heerlijk is het om daar met z'n allen te dineren? Via een andere zijde lopen we naar beneden, waar er een speelplek is voor kinderen, een grote buitenkeuken en BBQ en een zwembijver. In de zomer is de berg ook helemaal begroeid met alle kleuren wilde bloemen. Echt voor iedereen wat wils!

Laat je inspireren door onderstaande sfeerbeelden van Mon et Mine Bruidsfotografie.

